

Det är en fantastisk känsla att stå här mitt i Moder Jords vackraste tid när allt växer och blommor – **Allt det nya kommer!**

Sista april eller Valborgsmässoafton, är en speciell dag som uppmärksammas sen lång tid tillbaka och det finns flera idéer om ursprunget till att tända eldar och att springa omkring och föra oväsen. Förr trodde man att på vinterns sista dag var det många onda och magiska krafter i rörelse och de gällde att skrämman bort dom. **Man ville också städa ut det gamla ge plats till det nya.**

Att känna förundran över livet och allt det vackra den här tiden på året är lätt. Och det är fantastiskt att vi finns här på den lilla planeten med den livgivande solen på precis lagom avstånd från oss.

Du, jag, vi är alla en del i allt!

Vi är en del i det kosmiska kretsloppet. Din kropp består av grundämnen som någon gång för mycket länge sen bildades i stjärnorna. Du är alltså gjord av stjärnstoff.

De atomer som bygger upp allt på vår Moder Jord bildades alltså för länge sedan och här i vårt system kan det bara genom kemiska reaktioner ske ombildningar. Inga atomer försvinner, inga lämnar vår moder Jord och inga kommer till.

Vi har det vi har!

En fantastisk Jord som producerar precis det vi behöver för att leva och som borde räcka till alla!

**MEN Vi har ett problem just nu som vi måste lösa**

Om vi tänker oss att under ett år producerar Jorden en massa vi behöver som mat, bränsle, dricksvatten ren luft, som ska räcka till alla människor under hela året. I Sverige roffar vi åt oss av detta och i mars har vi tagit det som skulle räcka hela året för oss men vi fortsätter som ingenting .... att konsumera... och faktiskt när året gått har vi konsumerat motsvarande drygt 4 jordar.

Vi använder mer resurser än jorden kan producera! Vi tar av Jordens kapital inte bara överskottet som vi borde göra.

Vårt sätt att leva leder till stora klimatförändringar.

**Vi** står inför stora utmaningar och det är mycket som måste förändras och tiden är knapp. Men det klart att vi alla vill ge våra barn barnbarn och barnbarns-barn en möjlighet till ett bra liv på vår fantastiska Jord.

**Vi kan klara det här i vårt demokratiska samhälle där vi tillsammans har makten.**

**Vi har kunskaperna om vad som behöver göra och vi har varandra.**

Jag har en tid känt ett visst vemod att det inte går att ändra människors beteenden och konsumtion. Men så kom GRETA, Greta Thunberg och allt känns möjligt igen. Denna underbara person som är just nu en av de största viktigaste personerna i världen. Greta säger det som måste sägas med en klarsynthet som är formidabel.

Hon säger det forskare och statsmän sagt sedan Rio-konferensen 92. Nu lyssnar miljontals människor världen över på vad konsekvenserna av vårt leverne kommer att få.

Som Greta säger: Nu måste vi göra något nu måste det ske. Vi kan inte vänta på att politiker ska fixa till lagar som gör att vårt sätt att leva förändras. Vi alla kan förändra världen. Vi alla tillsammans kan göra skillnad.

Vi måste börja lyssna på och ta med barn och unga i vår samhällsutveckling. De måste få göra sin röst hörd, vara en naturlig del i systemet. Nu är det dags att lyssna och respektera ALLA!

Greta gör det synligt, hur LITE vi lyssnar vi på barn och unga i vårt land.... Att så många blir förvånade över hennes analyser är märkligt. Sen har vi ju en hel del nedlåtande kommentarer om att Greta är ju bara ett barn varför ska vi lyssna, att hon ingår i en iscensatt PR-kampanj... Barnen ska vara i skolan och lära sig saker...några säger inför ordningsbetyg så blir det bra

Det är faktiskt vi som måste börja lyssna på Greta och alla barn och unga. De har tankar, de har idéer, de vill saker som är långt bortom kortsiktiga ekonomiska vinningar. Och vi är allt fler som lyssnar och vill vara med!

Vi måste ha en bra skola det är viktigare än viktigast. Alla barn har rätt att mötas med respekt och få utvecklas i sin takt och framför allt att få vara med i samhället, vara en del av det.

Greta möts av barn, unga och vuxna i många olika länder. Vi måste alla vara med och underlätta möten mellan människor i och från olika länder. Vi bor ju alla här tillsammans på Moder Jord

Att städa ut det gamla och ge plats för det nya gäller även idag.

Det är dags att städa ut det **gamla** linjära tänkandet med vinstmaximering och tillväxt och ge plats för det **nya** medmänskliga i harmoni med oss själva med varandra och med Moder Jord.

**Vi kan skapa det tillsammans!**

Som sagt, förr trodde man att på vinterns sista dag var många onda och magiska krafter i rörelse och de gällde att skrämman bort dom.

Jag hoppas vi idag på vinterns sista dag kan skrämman bort alla hattroll, alla misstänksamma, alla giriga, alla rasister, alla klimatförnekare och ge plats för det nya där vi lyssnar på varandra och tillsammans bygger en bra värld att leva i

**Jag vill utbringa ett fyrfaldigt leve för det NYA och för Moder Jords underbara vår!**